

DECEMBER · JANUAR · FEBRUAR 2018/19 · NR. 128 · ÅRG. 73

Kirkebladene i Danmark



# Kirke & Sogn

*Brorstrup-Ravnkilde Pastorat*

## SIDEN SIDST

### Ravnkilde sogn

#### DØBTE

Arthur Norman Rask  
Døbt den 9. september 2018  
i Ravnkilde kirke

Issa Høegh Pedersen  
Døbt 29. september 2018

Malthe Farsø Gärtner  
Døbt 30. september 2018  
i Ravnkilde kirke

Lasse Skals Uldal Mikkelsen  
Døbt 7. oktober i Ravnkilde kirke

Felix Hvilshøj Ravn  
Døbt den 27. oktober 2018  
i Ravnkilde kirke

#### VIEDE

Camilla og Mads Johan  
Thyrrestrup Pedersen  
Viet den 18. august 2018

Carina og Kim Kirch Rasmussen  
Viet den 18. august 2018

#### DØDE

John Eric Carus  
Død 2. september 2018

Jørgen Gundorph Christensen  
Død 10. september 2018

Svend Erik Andersen  
Død 6. oktober 2018

### Brorstrup sogn

#### DØBTE

Alfred Dalmark Rubæk  
døbt 29. september 2018 i Brorstrup  
kirke.

#### VIEDE

Ingen

#### DØDE

Asta Nielsine Petrea Andersen  
død 3. september 2018

*Pga. den øgede opmærksomhed på beskyttelse af personfølsomme data har jeg valgt at undlade fødselsdato under Siden Sidst - HL*



Forsidefoto: 2. søndag i advent 2017, Ravnkilde præstegård.  
Fotos i bladet er taget dels af Krista Ritter Kallestrup, Aage Møllebjerg,  
Holger Lyngberg eller købt hos Colourbox.

### BRORSTRUP-RAVNKILDE

#### PASTORAT:

#### Menighedsrådets officielle mail:

8279@sgn.dk

Skriver man til den, vil den altid  
blive læst af menighedsrådet.

Menighedsrådet har også en fortrolig  
postkasse, dersom man vil sende  
personfølsomme oplysninger til rådet:  
8279fortrolig@sgn.dk

#### MENIGHEDSRÅD:

Se konstitueringen  
på hjemmesiden:

[www.brorstrup-ravnkilde-kirke.dk](http://www.brorstrup-ravnkilde-kirke.dk)

#### Graver ved begge kirker:

Søren Chr. Bentzen  
Nørved 1, Ravnkilde, tlf. 29 43 71 80  
soerenbentzen@msn.com

#### Organist, begge kirker:

Karl Alfred Petersen  
Skolegade 2, Ravnkilde, tlf. 98 56 91 28

#### Kirkesanger Brorstrup:

Jens Erik Jensen  
Haverslevvej 66, Årestrup  
tlf. 98 37 50 11

#### Kirkesanger, Ravnkilde:

Camilla Hyttel  
Hobrovej 81, Tjele  
tlf. 4073 3876

#### Sognepræst:

Holger Lyngberg  
Nørved 1, Ravnkilde, tlf. 98 56 90 55  
e-mail: hly@km.dk

#### Sognepræst:

Therese Strand Kudajewski  
Lyngbyvej 47, Store Brøndum  
tlf. 42 40 97 47, e-mail: matn@km.dk

# HJERTELOG TILLYKKE



Alfred Dalmark  
Rubæk



Arthur Norman  
Rask



Issa Høegh  
Pedersen



Malthe Farsø  
Gärtner



Lasse Skals Uldal  
Mikkelsen



Felix Hvilshøj  
Ravn



Camilla og Mads Johan Thyrrestrup Pedersen



Carina og Kim Kirch Rasmussen

# EN LIDT ANDERLEDES ADVENTSKALENDER

Vi bringer her en lille adventskalender. Advent betyder "komme", og det er det gennemgående tema i teksterne til de 4 adventsgudstjenester.

Adventskalenderen skal ses som lidt baggrundsinformation, som man kan læse forud for søndagens gudstjeneste.

## 1. SØNDAG I ADVENT

Søndagens tekst som den står i Matthæusevangeliet 21, 1-9 lyder:

*Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem:*

*»Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem.*

*Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten,*

*der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem.*

*De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!«*

Hvorfor jubledede folk og reagerede ved at skære grene af træerne og smide dem og deres kapper på vejen foran Jesus? Der kom jo blot en mand ridende på et æsel. Æslet var dengang et trækdyr - et arbejdsdyr. Det svarer faktisk til vore dages lastbiler. Men vi skal huske på, at Judæa var et besat land. Det var under romersk herredømme. Godt nok havde man en konge - Herodes - men denne konge var udpeget af romerne. Der var derfor mange af indbyggerne i Jerusalem, der gerne ville af med romerne, så Judæa igen kunne blive en selvstændig stat. Det var slet ikke mærkeligt, for det var blevet forudsagt. De havde ofte hørt om denne profeti, der også henvises til i dagens tekst: ... din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel ... Derfor var de ikke i tvivl. Nu var ham, der skulle befri dem fra romerne, kommet.





## 2. SØNDAG I ADVENT

Søndagens tekst som den står i Lukasevangeliet 21, 25-36 lyder:

*Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.» Og han fortalte dem en lignelse: »Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare; for den skal*

*komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen.*

Teksten henviser til det som benævnes som Herrens, altså Jesus, andet komme. Det første komme var da Herren blev født som menneske. Det andet komme er, når man skal "stå foran Menneskesønnen." Det er åbenbart vigtigt for ham at understrege, at der vil komme til at ske frygtelige ting i ens liv: "Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden..." Lignelsen om figentræet er måske ikke umiddelbart kendt som den mest avancerede eller dybsindige af alle de lignelser han fortalte, men den rummer det, der er nødvendigt i denne sammenhæng. Han vil understrege, at man ikke skal være så skrækslagen over det, der sker, eller som man tror vil ske. For lige så sikkert det er, at sommeren kommer, ligeså sikkert er det, at når det ser sortest, kan man finde trøst hos Herren.

### 3. SØNDAG I ADVENT

Søndagens tekst som den står i Lukasevangeliet 21, 25-36 lyder:

*Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« Jesus svarede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarges på mig.« Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarene om Johannes: »Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet: »Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej for dig.«*

Johannes, som modstræbende havde døbt Jesus i Jordanfloden, ville åbenbart sikre sig, at det han tid-

ligere var overbevist om, stadig var gældende. Altså at Jesus var Frelseren. Måske var Johannes allerede på det tidspunkt klar over, at han ikke kom ud af fængslet i live. Som vi ved, endte det jo med, at hans hoved, ved Herodes' fødselsdagsfest, blev serveret på et fad. Jesus var nok klar over Johannes' behov for at få ro i sjælen, for han sagde jo: "...salig er den, der ikke forarges på mig." Nu har ordet salig flere betydninger. Det kan fx betyde lykkelig, men ordet salig bruges også om en, der har eller vil få del i den evige frelse. Essensen er, at Jesus egentlig siger, at Johannes kan dø i fred. Han har opfyldt sin mission. Nemlig at forkynde Herrens komme.

Grunden til, at Johannes var endt i fængslet, var, at han ikke var bange for at sige sin mening. Han havde klart givet udtryk for, at Herodes' og Herodias' bryllup var utugtigt. Måske var nogle af de, der var forsamlet, utilfredse med at Jesus sagde, at nu kunne Johannes være salig. Derfor mindede han folk om, hvorfor de i sin tid havde lyttet til Johannes. Det var ikke fordi, de ønskede at høre på "Et siv, der svajer for vinden." Nej de ønskede at høre en, der turde sige tingene lige ud.





#### 4. SØNDAG I ADVENT

Søndagens tekst som den står i Johannesevangeliet 1, 19-28 lyder:

*Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham: »Hvem er du?« Da bekendte han og benægtede ikke, han bekendte: »Jeg er ikke Kristus.« »Hvad er du da?« spurgte de ham, »er du Elias?« »Det er jeg ikke,« svarede han. »Er du Profeten?« »Nej,« svarede han. Så sagde de til ham: »Hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os; hvad siger du om dig selv?« Han svarede: »Jeg er »en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej!« som profeten Esajas har sagt.« De var udsendt af farisæerne, og de spurgte ham: »Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller Profeten?« Johannes svarede dem: »Jeg døber med vand; midt iblandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at*

*løse.« Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte.*

I starten af teksten står der, at de, der kom ud til Johannes, var udsendt af jøderne i Jerusalem. Lidt længere nede i teksten er det præciseret, at de var udsendt af farisæerne. Farisæerne var en fraktion indenfor jødedommen. De var nærmest ortodokse og stod på god fod med magthaverne, altså romerne og deres håndlangere. Johannes var i opposition til farisæerne, bl.a. fordi de elskede at fremstille sig selv som lidt mere retskafne end alle andre. Ordvekslingen er nærmest som en slags ordleg, som ender med, at Johannes siger, at han ikke er den de skal interessere sig for. Derimod er det ham, der kommer, farisæerne skal interessere sig for, måske endda frygte.

*Tekst: Jesper Heskjær, Mejlbj.*

# HØSTGUDSTJENESTEN I BRORSTRUP KIRKE OG FÆLLESSPISNINGEN I MEJLBY KULTUR- OG BORGERRHUS

Den 23. september blev der afholdt høstgudstjeneste i Brorstrup Kirke, som var smuk pyntet og tydelig vis med høsten og efteråret som tema.

KFUM spejderne, HAME gruppen deltog med fanen og deres bidrag af året „høst“.

Eftergudstjenesten var der inviteret til spising i Mejlby Borger og Kulturhus, hvor der blev serveret dejlig mad og efter spisningen blev der afholdt aktion over de flotte og fantasifulde „høst“ bidrag.

Der var mange fine ting som fx kurve med blomster, æbler, pærer, lygter, saft, syltetøj, buketter og udhulet græskar som skål.

Der var stor købelyst, og budene fløj afsted, og samlet blev der solgt for kr. 3.570,- som går til HAME-gruppen. Stor tak fra spejderne.

Øg tak til alle jer der var med til at gøre dagen festlig. Her følger nogle fotos fra den Brorstrup kirke og de smukt pyntede borde i Borger- og Kulturhuset.

*Anette Tedaldi, Mejlby*







## INDSAMLING VED HØSTGUDSTJENESTERNE

Årets høstgudstjenester fik i begge sogne et godt og bekræftende forløb. Det er altid en god oplevelse, når store og små møder glade op, og det ser ud til, at de efter festen tager hjem med tilfredshed og taknemmelighed.

I Ravnkilde kirke blev der indsamlet kr. 774, og i Brorstrup kirke kr. 652

Beløbene er sendt i lige store dele til:  
Folkekirkens Nødhjælp  
Kirkens Korshær  
KFUM's sociale arbejde i Danmark  
SOS-Børnebyerne.

# KONCERTEN

## I RAVNKILDE KIRKE DEN 28. OKTOBER

For 3. gang gæstede de to brødre med de store musiktalenter- Villads og Valdemar – Ravnkilde kirke. Og det må siges, at de to unge musikere ikke hviler på laurbærrene. De havde fornyet programmet på flere områder: Bl.a. havde de som sangerinde den dygtige unge ukrainske Taya Lukashova på 18 år med.

Det var bevægende at høre hende synge Somewhere Over the Rainbow fra Troldmanden fra Oz ( Judy Garland gjorde den kendt), Elvis Presleys: I Can't Help Falling in Love with You og til sidst Leonhard Cohens Hallelujah, hvor vi alle fik mulighed for at synge eller nynne med på det smukke omkvæd.

Villads og Valdemars evner på violin er uomtvistelig, men selv hæftede jeg mig ved fremførelsen af

Schuberts Ave Maria, hvor Villads sad ved klaveret og Valdemar på den mest indfølelse og bevægende måde brugte sin violin.

Hvad er god musik, og hvad kendetegner en god musikoplevelse?

De spørgsmål findes der talrige svar på, men for mig er svaret på begge spørgsmål egentlig ret enkelt: God musik og en god musikoplevelse er det, som formår at bevæge mig, flytte mig fra dagligdagen ind i en anden verden for en kortere eller længere stund. Det gælder måske ikke kun musik, men så mange andre ting..Måske gælder det også den gode gudstjeneste"



# 1. SØNDAG I ADVENT

**SØNDAG DEN 2. DECEMBER**

**BRORSTRUP KIRKE KL. 10.00:**

Adventsgudstjeneste, hvor alle børn er velkomne til at møde op og bære lys ind i kirken på denne smukke dag.

Vi har heldigvis en flok trofaste "lysbærere", men der kan sagtens være mange flere med i processionen!

Efter gudstjenesten får vi som altid de gode norske klejner, kaffe, sodavand og andet godt!

**RAVNKILDE KIRKE KL. 15.30:**

Efter gudstjenesten tændes byens juletræer ledsaget af musik og fællessang.

Og det ville undre mig, om ikke vi skal en tur ud i byen og se, om vi kan få vækket julemanden.

Derefter serveres en kop gløgg og et par æbleskiver i forsamlingshuset.

Vores trofaste musiker Samuel Frederiksen kommer igen i år på besøg, dog ikke med sin kornet, da han ikke længere spiller kornet, men med sig har han harmonika og keyboard.



## GOSPELJULEKONCERT

**DEN 6. DECEMBER I RAVNKILDE KIRKE**

**Kl. 18.30: Koncert i kirken med børnekor, voksenkor og masser af fællessang**

**Lidt baggrund:**

I samarbejde med Kløvermarken arrangeres der den 6. december en spændende gospel-workshop. Dagen igennem vil dirigenten i koret HAPPY NOICE, Christina Thoft, arbejde med Kløver-

markens SFO børn, og de elever, der ikke går i SFO-en fra 0. til 4. klasse og indøve nogle iørefaldende melodier, og det hele slutter med en lille koncert, hvor børnene viser, hvad de har lært.

Efter aftensmad i Ravnkilde forsamlingshus, er alle velkomne til at høre, hvad børnene har lært. Og efter børnenes sang vil der blive lejlighed til at høre koret HAPPY NOICE synge nogle af juletidens sange og salmer.



## 2. SØNDAG I ADVENT

SØNDAG DEN 9. DECEMBER KL. 13.30

### I BRORSTRUP KIRKE

**MUSIKGUDSTJENESTE MED BLÆSEREMSEMBLET PUST.**

**EFTER GUDSTJENESTEN FORTSÆTTER VI I MEJLBY BORGER- OG KULTURHUS.**

Herom skriver Malene Kirk Stougaard, Mejlby Efterskole:  
*Julehygge i Mejlby*

Julen er en dejlig tid, hvor alle generationer hygger sig sammen. Det vil vi også gerne give mulighed for i Mejlby. Søndag d. 9. december mødes vi i kirken til gudstjeneste kl. 13.30, herefter tager vi til Mejlby forsamlingshus. I forsamlingshuset skal vi lave julepynt, danse om juletræ, spise æbleskiver m.m.

Julepyntet vi laver skal bruges til at pynte juletræet med,

og bagefter skal vi også danse omkring juletræet. Måske er vi også så heldige at julemanden kommer forbi om eftermiddagen. Mejlby borger- og kulturforening sørger for tingene til at lave julepynt med. I kan købe æbleskiver, gløgg, saftvand m.m.

Det er et hyggeligt arrangement hvor både børn, forældre og bedsteforældre kan deltage. Så vi håber at se rigtig mange til en hyggelig eftermiddag.



## JULEN SYNGES IND

**3. SØNDAG I ADVENT: 16. DECEMBER KL. 19.30**

### I RAVNKILDE KIRKE

Igen i år får man lejlighed til at synge julen ind med de velklingende engelske julesange – Christmas Carols. Dels på engelsk, dels på dansk.

Indimellem læses de velkendte tekster, som leder frem til julens højtid.

Velmødt til alle!



## ØNSKEKONCERT I RAVNKILDE KIRKE

**JULESØNDAG DEN 30. DECEMBER KL. 16.00**

Det sker en gang imellem, at jeg høre dette hjertesuk:

„Nu er julen snart gået, og jeg har slet ikke haft lejlighed til at synge den og den julesalme, som jeg holder så meget af“.

Gudstjenesten den 30. december kl. 16.00 – julesøndag – bliver en musik-gudstjeneste, hvor kirkegængerne bestemmer, hvilke julesalmer der skal synges!

Send dit/dine ønsker til sognepræsten på [hly@km.dk](mailto:hly@km.dk), eller ring på 9856 9055 eller skriv på pastoratets facebookside "Borstrup og Ravnkilde kirker", senest den 28. december.



# HELLIG TRE KONGERS DAG

**SØNDAG DEN 6. JANUAR**

**RAVNKILDE KIRKE KL. 10.00:  
JULEN SYNGES UD**

Det er en gammel tradition at synge julen ud ved Hellig Tre Konger. Og da Hellig Tre Konger i år falder på en søndag synger vi julen ud ved denne gudstjeneste.

Efter gudstjenesten serveres en kop kaffe og lidt mundgodt i våbenhuset.

**BRORSTRUP KIRKE KL. 14.00:  
SPEJDERNES NYTÅRSPARADE**

Atter en gang har vi den glæde, at spejderne begynder deres traditionsrige og festlige nytårsparade ved gudstjenesten i Brorstrup kirke!



# SKUMRINGSTIMERNE I PRÆSTEGÅRDEN

**SØNDAG DEN 20. JANUAR KL. 14.30 -16.30**

Denne søndag eftermiddag er musikeren Hans Jørn Østerby gæst med sang, musik og fortælling.

I kan læse mere om Hans Jørn Østerby på hans hjemmeside: [www.hosterby.dk](http://www.hosterby.dk)

Om sig selv skriver han:

Hans Jørn Østerby skriver alt materiale selv. Sangene er personlige, vedkommende og fortællende.

Østerby er ikke bange for at sætte ord på sindets dybe afkroge, og hans udgangspunkt er det skrøbelige menneskeliv med dets sejre og nederlag.

Han lægger aldrig skjul på, at han ser Gud som et godt fundament under menneskelivet.

Den jyske troubadour har spillet og optrådt over det meste af landet såvel som i radio og på TV.

Fra tid til anden har der været mulighed for afstikkere til udlandet. Således har han optrådt i danske kirker i Belgien og i Sverige. Han har lavet koncerter for unge i Norge og i Tyskland. Han har sunget for volontører i Israel, for NATO soldater i Bosnien og på skoler og i kirker i det afrikanske

land, Liberia. Desuden har han to gange været på turné på Færøerne, og to gange har han optrådt i USA, hvor han har lavet en stribe børneforestillinger og skolekoncerter. I Danmark har Hans Jørn blandt andet har optrådt på Dyrehavsbakken i København, i Jesperhus Blomsterpark, i Tivoli Friheden og tusindvis af andre steder. Ud over at optræde som troubadour, har Østerby også gang i andre sider af sit talent. Han er en kendt og meget brugt tryllekunstner og bugtaler.



**SØNDAG DEN 24. FEBRUAR KL. 14.30-16.30**

Denne søndags gæst er sognepræst Kåre Egholm Pedersen, som om sig selv skriver:

**"Med Gud i krig - En fortælling om flyverpræste-tjenesten og livet med soldaterne på international mission".**

Kåre Egholm Pedersen har været tilknyttet Helicopter Wing Karup som flyverpræst siden 2005 og har deltaget i flere missioner til uroplagede eller krigsramte egne. I foredraget fortæller han om, hvorfor forsvaret stadig gør brug af præster og beskriver nærmere, hvordan man virker som præst i et miljø, hvor alle - inklusiv præsten - er pålagt at bære våben. Undervejs vises der billeder fra flybasen Camp Marmal i det nordlige Afghanistan."

Kåre Egholm Pedersen har tidligere været præst i Gedsted-Fjelsø, men er nu præst ved Vejlbj kirke, Aarhus.

**NY GRAVER-MEDHJÆLP**

Joan er ansat i gravermedhjælpstillingen.

Joan er udlært gartner i 2001. Joan har tidligere arbejdet ved Hammerhøjs kirke og på Asmild Plan-tecenter i Viborg.

Joan er 39 år, gift og har tre børn, to drenge og en pige, de er i alderen 12 - 7 år.

Joan dygtig og meget venlig og behagelig at tale med på kirkegården og så har hun altid et godt humør.

**KYNDELMISSE- OG LYSGUDSTJENESTE****BRORSTRUP KIRKE DEN 3. FEBRUAR KL. 14.00**

Sidste år holdt vi for første gang en stille kyndelmisse- og lysgudstjeneste med sang, musik og tekster.

Den 3. februar indbydes igen til denne stilfærdige vintergudstjeneste på dagen med de lange traditioner.

Programmet for gudstjenesten er endnu ikke på plads, men det kommer det, og det skal nok blive godt.



# GUDSTJENESTELISTE

DECEMBER · JANUAR · FEBRUAR 2018/19

DATO	DAGENS NAVN	Brorstrup	Ravnkilde
2. december	1. søndag i advent	10.00 HL	14.00 HL
6. december	Børnegospel	Ingen	18.30 Se omtale
9. december	2. søndag i advent	13.30 HL	10.00 HL
16. december	3. søndag i advent	Ingen	19.30 HL
23. december	4. søndag i advent	Ingen	Ingen
24. december	Juleaften	14.30 og 23.30 HL	16.00 HL
25. december	Juledag	Ingen	10.00 HL
26. december	2. juledag	10.00 HL	Ingen
30. december	Julesøndag	Ingen	16.00 HL
1. januar	Nytårsdag	15.00 HL	16.30 HL
6. januar	Hellig Tre Kongers dag	14.00 HL Nytårsparade	10.00 HL
13. januar	1. søndag efter hellig tre konger	Ingen	Ingen
20. januar	2. søndag efter hellig tre konger	Skumringstimer i præstegården Se omtale	Skumringstimer i Præstegården Se omtale
27. januar	3. søndag efter hellig tre konger	10.00 Therese	Ingen
3. februar	4. søndag efter hellig tre konger	14.00 HL	10.00 HL
10. februar	Sidste søndag efter hellig tre konger	Ingen	Ingen
17. februar	Søndag Septuagesima	10.00 HL	16.00 HL
24. februar	Søndag Sexagesima	Skumringstimer i præstegården Se omtale	Skumringstimer i præstegården Se omtale
3. marts	Fastelavns søndag	Ingen	Ingen
10. marts	1. søndag i fasten	Ingen	10.30 Therese
17. marts	2. søndag i fasten	10.30 HL	Ingen